

Följ med 24-27 maj på vår utflykt till Borgå, Strömfors bruk och Malmgård i Finland!



**SÄLLSKAPET
VALLONÄTTLINGAR**

Strax öster om Helsingfors finns mycket intressanta och trevliga trakter, som vi tänker besöka. Vi gör det i samarbete med och inbjudan från Finlands Vallonättlingar för att också kunna träffa flera av deras medlemmar! Många har säkert gemensamma intressen i form av släkter och annat!

Vi reser från Värtahamnen med Silja Symphony med avgång fredagen den **24 maj klockan 16:45** och ankommer till Helsingfors lördag morgon klockan 10:30 lokal tid, då buss väntar för färd mot Strömfors bruk.



Strömfors kyrka

Vi besöker Strömfors bruk i Lovisa i Östra Nyland. Där finns en välbevarad bruksmiljö och där får vi en guidad visning av bruksområdet samt besöker bruksmuseet. Vi äter sedan gemensam lunch på Strömfors klubb.

Därefter fortsätter vi till Malmgårdsslottet, med sin unika historia – ägarna har varit familjen Creutz ända sedan 1614!

Vi får en guidad tur i slottet av ingen mindre än greven Creutz själv! Därefter får vi möjlighet att besöka gårdsbutiken, som har ett stort utbud av närproducerade produkter och annat.

Vi åker sedan mot den gamla fina staden Borgå, där vi tar in på hotell Seurahovi. Sedan vi checkat in och ordnat till oss, vandrar vi en kort sträcka hem till våra värdar Marja-Liisa och Matti Ruohtula (i närheten av domkyrkan i Borgå), för en gemensam måltid (betalas på plats, 7 Euro) och får möjlighet att umgås med våra finska vallonvänner. Marja-Liisa var medförfattare till boken Vallonska rötter, som vi gav ut för drygt två år sedan.

Söndagen börjar med en god hotellfrukost och därefter går vi till Borgbacken där vi klockan 09:00 träffar Finlands Vallonättlingars nye ordförande, Kenneth Silver, som berättar om den forntida Borgbackens historia.

Klockan 10 möter två guider oss för en temaguidning, "Borgå Lantdag 1809". Vi får höra om bakgrun-

den till att storfurstendömet (1809-1917) grundades och att den första lantdagen (motsvarighet till riksdag efter självständigheten) öppnades i Borgå 1809. Vi får bekanta oss med Borgås byggnader och historia från den tiden och om lantdagsdansen där kejsar Alexander förälskade sig i Ulla Möllersvärd! Därefter besöker vi även diktaren Johan Ludvig Runebergs hem.

Efter allt detta har vi ett par timmar egen tid för lunch och annat, innan bussen avgår från Borgå c:a 15:00 till båten i Helsingfors, där Silja Serenade avgår 17:00 lokal tid. Åter i Stockholm klockan 09:45 på måndag morgon.

Total kostnad för hela arrangemanget ovan, inklusive båtresa i B-hytt, middag och frukost på båten i båda riktningarna, hotell i Borgå inkl frukost, bussresa och guider i Finland, lunch på lördagen och guidade besök lördag och söndag, blir 3 600 kronor för delad dubbelhytt/dubbelrum. Tillägg för enkelhytt/enkelrum blir 1 100 kronor.

Visst blir du nyfiken och vill följa med!

Anmälan mottas senast söndag 31 mars till Claes Eliason, helst med e-post till claes.eliason@gmail.com eller telefon 072-214 54 85.

Ange namn och födelsedatum (krav från båten) och i förekommande fall restriktioner avseende mat eller annat. Vi bekräftar platsen snarast efter din anmälan, dock allra senast den 7 april.

Du/ni bekräftar deltagandet genom att i god tid före resan, senast den 15 april, betala in aktuell summa på Sällskapets Plusgiro 15 73 47 – 6.

Välkomna ombord! Styrelsen



Borgå. Fiskebodas